

Regalskeppet Vasa, Gustav II Adolf och Kristina

Ämne: Svenska, SVA, Historia

År: 6-9

Lektionstyp: Klassrumsarbete, Studiebesök

Lektionsåtgång: 2

Inledning

Att läsa om Regalskeppet Vasa har under åren varit ett återkommande SO-tema i mina förberedelseklasser.

Det finns rikt illustrerade barnböcker om Vasa. Vi har läst Sagan om Vasa av Bertil Almqvist. På Wikipedia kan man läsa om Vasa på många olika språk och på Vasamuseets hemsida finns information att hämta.

Besök på Vasamuseet

För oss som bor nära Stockholm är det enkelt att åka till Vasamuseet. Alla under 18 år besöker museet gratis, som vuxen betalar man 95 kr. Den medhavda matsäcken får vi äta i ett hörn på bottenplanet, där finns bord och bänkar att använda för grupper som har egen mat med sig.

I Sagan om Vasa finns vältecknade bilder på kungen bakom det storslagna skeppsbyggandet, Gustav II Adolf. Han finns som en mäktig trästaty på museets bottenplan och mina elever kände direkt igen honom från Bertil Almqvists barnbok.

Jag har roliga minnen från flera av dessa besök på Vasamuseet; Amer, en då helt nyanländ arabisktalande pojke från Jordanien, uttalade där sin första mening på svenska. Tiden var kort efter utrikesminister Anna Lindhs tragiska bortgång. För Amer var svenskan naturligtvis ett svårt och obegripligt språk. När han såg skeppet pekade han på det och frågade:

- Lena, är det Anna Lindh?

Vid senaste besöket vägrade Franck från Elfenbenskusten att ta till sig att Vasaskeppet han såg på museet är det äkta Vasaskeppet.

- En båt som har legat 333 år i vatten kan inte vara så fin, sa han.

Efter att klassen hade bekantat sig med Regalskeppet Vasa och Gustav II Adolf blev det naturligt att läsa vidare om kungens dotter Kristina.

Jag, Drottning Kristina

Här kom Jag, Kristina av Hans Peterson med bilder av Julie Leonardsson till god hjälp. Själv har jag långt tidigare fascinerats av Sven Stolpes biografi Drottning Kristina och även av Silvermasken av Peter Englund. Trots att jag har dessa fylliga beskrivningar i min litterära ryggsäck var det för mig personligen nyttigt, roligt och lärande att läsa denna LL-bok. Jag, drottning Kristina

Vi satt på stolarna i en ring och jag läste ett kapitel i taget. Vi ”pratläste”. Det fanns mycket att förklara och visa på bilderna. Historien om Kristina fängslade alla, särskilt om hennes utseende och pojkkaktighet, hennes relation till sin mamma och detta att hon lämnade Sverige – tvärtemot vad mina elever har gjort...



Efter läsning, bokprat, tecknande och en uppgift att skriva allt om Kristina ur det egna minnet avslutade jag temat med att eleverna fick tjugo påståenden att svara ja eller nej på.

Min slutsats är att vår svenska historia kan fascinera våra nyanlända elever.

Haleemas text om Kristina:

(Haleema har gått i FBK åtta månader)

”Kristina var Sveriges drottning efter hennes pappa.. Mamman hatade hennes dotter. Kristina var drottning på sverige 4 år.Sen hon sa till hennes kusin att han ska bli Sveriges kung. Hon åkde till Rom. Hon blev katolik. Hon blev Neapel drottning. Hon dog 1689 år.Hon föddes i stockholmes slott i december 1626. Hon liknade med en pojke.”

Markkos text om Kristina.

(Markko har gått fem månader i FBK)

”Kristina var drottningen av kung av Sverige. När Kristina föddes hon var ful och hon var ful hela sin liv. Hennes pappa döddades när hon var tolv år och hennes mamma hatade henne. Hon kunde mycket saker när hon var tolv. Hon hade en privat lärar, hon tyckte mycket om hennes lärare. När hon skulle vara drottningen av Sverige hon byttade religion till katolik och gick till Rome. Där var alla glad att se henne, men hon ville vara drottningen av Neapel och hon ville ta bort all spanska män och en man fick veta den och hon dödade honom....”

SVARA JA ELLER NEJ

Kristina var ett mycket vackert barn.

Kristinas mamma hette Maria.

Kristina uppfostrades som en flicka.

Kristinas mamma älskade henne pappa.

Det var krig mellan katoliker och protestanter.

Gustav II Adolf dog i kriget.

Kristina satt i ett mörkt rum i två år.

Kristina tyckte mycket om sin lärare.

Kristina lärde sig flera språk.

Kristina hade en kusin som hette Karl Gustav.

Kristina kunde sitta en hel natt och prata med sin lärare.

Stockholm var Sveriges minsta stad.

Ebba Sparre var Kristinas hovdam.

Kristina kröntes till drottning i Sverige.

Kristina slutade som drottning och Karl Gustav blev kung.

Kristina reste till Moskva.

Kristina blev katolik.

Kristina var alltid lycklig i Rom.

Azzolino var Kristinas vän i Rom.

Kristina fick en enkel begravning i Rom.