

Välkommen till landslaget!

- funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning

Ämne: Svenska, SVA

Årskurs: 7-9

Lektionstyp: diskussion, skrivövning

Lektionsåtgång: 1-3

Introduktion

Det kan vara intressant att känna till bakgrunden till boken.

Det hela började med ett projekt för att få unga killar att läsa mera. Projektet hette Läsa IF och finansierades med bidrag från Statens kulturråd.

En del av projektet var att idrottskillar själva fick bestämma vad en bok skulle handla om för att de skulle vilja läsa den. Flera ungdomslag i Huddinge utanför Stockholm kom med idéer, men det var Stuvsta IF som vann tävlingen om bästa bokidé. Sedan tog författaren Magnus Ljunggren killarnas idé och skrev en bok.

Den boken är Välkommen till landslaget!



Funderingsfrågor

- När du har läst första kapitlet En perfekt chans, vad tycker du att Zacke verkar vara för sorts kille?
- *Vinner vi den är vi redan klara för EM*
Brukar du säga vi om svenska landslaget. Varför gör du det?

Lärarrummet för lättläst
lattlast.se/larare

- När Zacke hör Erik Ångström säga ”*Nenad vad bra – välkommen till landslaget*”. Vad tror du att Zacke tänker då?
- Sten, Ublay och Arjen vill träffa förbundskaptenen och avslöja att Zacke inte är Nenad. Varför tror du att de vill göra det?
- *Pelé gömde sig bakom en kudde i soffan, då och då kikade han fram över kanten på den.*
Har du varit så nervös någon gång? När?
- *Alla blev glada utom Zacke
Zlatan kommer för att hämnas! tänkte han.*
Varför tror du att Zacke tänker så?

Diskutera

Boken har en del som är realistisk. Men när förbundskaptenen tror att Zacke är stjärnspelaren Nenad så byter man stil till en mer fantastisk berättelse. Man pratar ibland om ”suspension of disbelief”, att upphäva tvivlet. Alltså att författaren lyckas få sin läsare att tro på en berättelse som är osannolik eller fantastisk.

Diskutera tillsammans, eller ge som enskild uppgift

- Att förbundskaptenen i fotboll tror att en 13-åring är en spelarna av i truppen, tror du att det skulle kunna hända i verkligheten? Räkna upp fem saker som skulle avslöjat Zacke direkt.
- Tycker du att det fungerar i berättelsen att förbundskaptenen gör ett sådant misstag och att ingen märker att Zacke inte är Nenad?
- Varför tror du att det fungerar i berättelsen?
- Vad tror du krävs av en författare för att osannolika saker ska fungera i en berättelse?
- Kan du komma på några exempel på andra böcker/filmer där du tycker att det osannolika inte har fungerat, utan mest blivit fånigt?

Skrivuppgift

Tänk dig att du är med i samma sorts tävling som killarna i Stuvsta IF. Du ska komma med förslag till en bok. Är förslagen bra så kommer en författare att skriva en bok baserad på vad du har kommit med.

Skriv ned dina förslag och idéer på en bok du skulle vilja läsa och som du tror att även andra skulle vilja läsa.

- Ska vi slå vad?

- Ingen ska slåss för att vi förlorar, sa Lager.
- Men han skulle ha bytt, sa Sten. Du ropade ju det.
- Men jag fick läget, sa Zacke.

- Vilket läge? sa Arjen.

Du stod utanför vårt straffområde.

Det var inget läge!

Lager slog ut med armarna:

- Kom så går vi till omklädningsrummet och fortsätter snacket där.

Vi kan inte stå mitt på planen och prata allvar.

Pelé lade armen om Zacke.

- Det gjorde inget, sa han.
- Vi gjorde en bra match ändå.
- Jag vet, sa Zacke.

Sten och Arjen gick förbi dem.
Sten blängde argt på Zacke.

- Du borde sluta i vårt lag, viskade Sten. Du är helt värdelös.

Omklädningsrummet låg i en gammal byggbarack.
Det fanns ett stort hål på insidan av dörren.

Antagligen för att någon sparkat där efter en förlust.

På golvet hade spelarna kastat sina grönsvarta tröjor.

Zacke satt bredvid Pelé.

Bakom dem hängde deras höstjackor på krokar.

På väggen hade någon klotttrat:

Messi är kortare än Neymar.

Mitt emot satt Sten, Arjen och Ublay.

- Nu är alltså säsongen slut, sa Lager och stoppade ner tröjorna i en stor nätkasse.
- På grund av Zacke, sa Sten.

Lager suckade.

- Vi gick längre i år än förra året, sa han. Så det här är en framgång.
- Men utan Zacke hade vi spelat semifinal nästa helg, sa Sten.

Lager tittade strängt på Sten.

- Jag vill inte höra sånt snack. Vi är ett lag. Vi håller ihop.
- Det är det som är fotboll.
- Men du ropade att han skulle byta, sa Sten. Hela laget hörde det.
- Jag vet, sa Lager och vände sig till Zacke. Du måste lära dig att lyssna på din tränare.
- Men han ruffade av mig bollen, sa Zacke. Det var inte för att jag var trött. Jag skulle gjort mål annars.
- Jag såg den redan i krysset!
- Du är för klantig för att sätta den i krysset, sa Sten. Du träffar inte ens långsidan om du försöker.
- Tyst, sa Lager. Vi vinner inget på att gnälla på varandra. Vi ska tänka på vad vi lärt oss under den här säsongen istället. Eller vad säger du Pelé, vad har du lärt dig?
- Pelé ryckte på axlarna utan att svara. Lager bytte ämne.
- Är det ingen som ska till Friends Arena och se matchen mot Italien nästa söndag?
- Alla skakade på huvudet.

- Vi borde ha skaffat biljetter till hela laget, fortsatte Lager.
- Det hade varit en bra avslutning på säsongen.
- Vi kan titta på matchen mot Slovenien på torsdag först? sa Zacke.
- Här i klubbhuset? frågade Lager. Det är en bra idé!
- Vinner vi den är vi redan klara för EM, sa Zacke.
- Vi? sa Sten hånfullt. Det låter som om du är med och spelar.
- Man brukar säga så om lag man håller på, sa Lager.
- Men Zacke kommer aldrig att spela i landslaget, sa Arjen.
- Ska vi slå vad? frågade Zacke.
- Jag och Zacke ska till hotellet där landslaget bor och ta autofrafer, sa Pelé.
- Kul, sa Lager. Jag minns när jag fick Ralf Edströms 1973.
- Fanns det autofrafer på den tiden? sa Pelé och alla började skratta.
- Vi kommer att få Zlatans autofraf, sa Zacke.
- Det får ni aldrig, sa Sten. Du kommer inte ens att känna igen honom.
- Jag känner honom redan, sa Zacke. Han har lovat mig den.
- Det gör du ju inte, sa Lager och suckade.

Zacke suckade också.

– Okej då, sa han. Jag känner inte Zlatan än.
Men jag lovar att jag snart kommer att göra det.

– När du spelar i landslaget, va? sa Sten
och hela omklädningsrummet började skratta.
– Vi får väl se, sa Zacke.

– Ska vi tävla om vem som får flest autografer? sa Sten.

Zacke och Pelé tittade på varandra.

– Okej, sa Zacke. Vi har redan vunnit.