

Olyckan

– funderingsfrågor, samtal och skrivövning

Ämne: Svenska, SVA, SFI

Årskurs: 6-9, Särskolan, Gym, Gymsär, Vux

Lektionstyp: samtal och skrivövning

Lektionsåtgång: 2-5

Introduktion

Titta på omslagsbilden.

Vad ser ni på omslaget?

Vad tror ni att den här boken handlar om?

Funderingsfrågor

Frågorna kan användas som en kontroll av att man har förstått det man läst. För många frågor kan störa läsningen, en del frågor passar bra ensamma som en mer fördjupande uppgift. Använd dem efter eget huvud och lust.

Sidorna 5-8

- Hur dog Daniel?
- Vad tror du har hänt, hur kan han både vara död och levande?

Sidorna 9-10

- Var bor Daniel?
- Vad köpte han för sin lön?

Sidorna 10-13

- Var träffar Daniel sina vänner?
- Vem lånar Daniels motorcykel?
- Varför lånar Daniel ut motorcykeln?



Sidorna 13-14

- Varför krockar Tom och motorcykeln med lastbilen?

Sidorna 14-16

- Vart ringer lastbilschauffören?
- Vad blir det för fel när polisen hittar plånboken i skinnjackan?

Sidorna 17-19

- Vad tror Axel att Tony har gjort?
- Vad gör Lena för att hjälpa Daniel?

Sidorna 19-22

- Var är Tonys föräldrar?
- Varför tycker Lenas pappa att Daniel ska sova över?

Sidorna 22-24

- Vad vill Daniel göra med Tony?

Sidorna 24-25

- Varför säger Lena att allt kommer att ordna sig imorgon, tror du?

Sidorna 26-29

- Varför lånar Daniel pengar av Lena?

Sidorna 30-31

- Det står inget om vad Daniel tänker och känner när han får veta att Tony är död. Vad tror du att Daniel tänker och känner?

Samtal och skrivövning

Prata med varandra om berättelsen.

- Var det något som intresserade er?
- Var det något ni skulle vilja veta mer om?
- Handlade den om det ni trodde?

Välj ut någon del av berättelsen som du tycker om.

- Berätta om den för de andra.
- Om du vill, lägg till sådant som du tycker borde ha varit med.
- Skriv ned delen av berättelsen så som du minns och har förändrat den.

En dag tidigare

Det är augusti och sommaren är snart slut. Daniel är 17 år, han fyller 18 år i oktober. Om en vecka ska han börja sista året i gymnasiet.

Han har bott i Göteborg i snart ett år. Förra hösten sålde familjen sitt hus i Dingle.

De flyttade till en lägenhet i Göteborg. Daniel trivs i Göteborg, men han saknar sina gamla kompisar i Dingle.

Mest saknar han Lena. De gick i samma klass. Daniel var kär i Lena. En gång kysstes de.

Men sen flyttade han till Göteborg.

Under sommarlovet jobbade Daniel på lagret i en affär. Han packade upp varor. När han fick lön köpte han en lätt motorcykel. Pengarna räckte inte riktigt men farsan betalade en del. Morsan köpte en hjälm och en skinnjacka åt Daniel. Jackan är riktigt snygg.



Det är en eftermiddag i mitten av augusti. Daniel sätter sig på motorcykeln. Hjälmerna och skinnjackan är på.

Det är lördag. Han ska åka till Dingle och träffa sina gamla vänner.

Han har sagt till sina föräldrar att han ska sova över där, hos en kompis. Han hoppas att han ska få sova hos Lena, men det vill han inte säga till föräldrarna.

Från Göteborg är det tio mil till Dingle. Det är motorväg nästan hela vägen. Efter ungefär en timme är Daniel framme.

Han kör fram till korvkiosken. Där står hans vänner Alex och Lena och några andra ungdomar. Först känner de inte igen Daniel, inte förrän han tar av sig hjälmen.

– Fan, är det du! ropar Alex.
Har du skaffat motorcykel?

Daniel nickar och ler.
Han kramar om Alex och Lena.
Han är glad att träffa dem igen.

– Jag vill prova den, säger en röst.

Daniel vänder sig om.
Där står Tony, stora stöddiga Tony.
Han är ett par år äldre.
Daniel är lite rädd för honom.
Tony är en kille som gillar att slåss.

– Jag lånar din motorcykel en stund, säger Tony. Jag åker en sväng.
Jag är tillbaka om en halvtimme.

Daniel vill inte att Tony lånar motorcykeln, men han vågar inte säga nej.
Han sträcker fram hjälmen mot Tony.

– Jag behöver inte hjälmen, säger Tony och skrattar.
Men jag vill låna din skinnjacka, den är ganska snygg.

Daniel vågar fortfarande inte säga nej.
Han tar av sig skinnjackan och ger den till Tony.
Tony tar på sig Daniels jacka.